

17 OKTOBER: FNs Internationella dag
för att utrota fattigdomen

Soppköer och vårdkris – ja då

sänker regeringen skatten för de rika

Verdandi kräver reformer mot fattigdomen. Idag vräks hundratal barn från sina hem varje år, hemlösheten är fortsatt stor och människor tvingas att uppsöka soppköer och matmissioner för att få mat för dagen. Fördelningen av resurser i samhället har fullständigt spårat ur – fem personer i vårt land äger mer än fem miljoner svenskar. **Säg ifrån du också! Detta måste få ett slut!**

Varför sänker regeringen skatten för de rikaste? I höstbudgeten, för bara ett par veckor sedan, prioriterade regeringen höga skattesänkningar för högavlönade i stället för att stärka sjukvården som går på knäna och stötta barnfamiljer och pensionärer som inte får ekonomin att räcka till det mest basala, mat på bordet och vinterkläder till barnen.

I Sverige har de ekonomiska skillnaderna mellan människor ökat mer än i något annat land i OECD de senaste decennierna.

Regeringen klarar inte att hålla en mänsklig nivå på vår egen välfärd och inte heller till att bidra internationellt. Och då är Sverige ett av världens rikaste länder. Sverige är ett välfärdsland. Men ändå lämnar vi människor efter oss, i fattigdom.

17 oktober, är en viktig dag för oss verdandister. Vi manifesterar och hämtar kraft för fortsatt kamp för alla som inte hörs på den politiska arenan och för dem som gett upp hoppet.

Tillsammans visar vi att vi inte accepterar en regering som sparkar nedåt, på dem som redan ligger. Vi belyser utanförskapet, hemlösheten och fattigdomen, i vårt närsamhälle och i vårt land. Men vi tänker även på dem som lider av fattigdom, krig och svält ute i världen.

Verdandi gör skillnad och är en del av den nödvändiga motståndsrörelse som kan bidra till förändring. Vänd dig till din lokalförening och var med i arbetet för social rättvisa och solidaritet.

● verdandi

Tillsammans kan vi göra skillnad! Vänd dig till din lokalförening och var med i arbetet för social rättvisa och solidaritet.